



***Rondom Antonius Abt, Bernardus, Blasius, Gummarus en Willibrordus, nieuwsbrief van de Vijf Heiligen Parochie Nr.199, vrijdag 17 april 2026.***

**Bereikbaarheid van onze parochie  
Voor dringende zaken als uitvaarten en  
ziekenzegen  
zijn we bereikbaar via 06-10490088.**

**Contact met de pastoor**

**Wilt u graag in contact komen met pastoor  
Ronald van Bronswijk**

**aarzelt u dan niet dit te doen. Dit kan rechtstreeks via  
telefoonnummer 06-10490088 of via ons parochiesecretariaat:  
Tel: 0162-682303 of e-mail: [info@naardekerk.nl](mailto:info@naardekerk.nl)**



**Terugblik Caritascollecte Vastenactie**

In maart werd de caritascollecte gehouden voor het vastenactieproject in Bolivia. Het bisdom Pando vroeg steun voor het verbeteren van de leefomstandigheden in de gevangenissen o.a. voor een zinvolle dagbesteding en betere begeleiding en juridische bijstand voor de gevangenen.

Deze collecte bracht in onze kerken **€ 141,30** op.  
Dank voor uw bijdrage.

*Caritas gaat over mensen die in nood zijn. Het maakt niet uit of het iemand is die dichtbij je staat of iemand die ver weg is. (Marc Bollerman, directeur Vastenactie)*



## **Caritascollecte april VHP: Actie Vakantietas**

Veel gezinnen gaan er op uit in de zomervakantie: dichtbij of ver weg, een dagje naar een pretpark of dierentuin. Voor veel kinderen is de zomervakantie een groot feest met allerlei leuke dingen.

Maar helaas zijn er ook kinderen uit gezinnen die rond de armoedegrens leven, voor wie de zomervakantie helemaal niet leuk is.

Er is immers geen geld om op vakantie te gaan en leuke dingen te ondernemen. Wanneer klasgenootjes erop uit trekken, blijven zij achter.



Met de Actie Vakantietas worden deze kinderen van 4 tot 12 jaar verrast met een tas vol spullen waarmee ze zich in de zomervakantie kunnen vermaken.

De inhoud van de tas wordt aangepast aan de leeftijd van de kinderen. De vakantietas wordt vlak voor de zomervakantie naar de gezinnen gebracht. Deze actie is in onze gemeente opgezet door de protestantse kerken en enkele jaren geleden heeft de caritasinstelling van de Vijf Heiligen Parochie zich daarbij aangesloten.

U kunt deze actie steunen in de caritascollecte in de kerken van de Vijf Heiligen Parochie: op 18 april in Terheijden , op 19 april in Made en op 25 april in Wagenberg.

Het is ook mogelijk een bijdrage te storten op rekening **NL96 RABO 0373 7392 30 van de diaconie van de Protestantse Gemeente Terheijden – Wagenberg onder vermelding van vakantietas.**

Helpt u ook mee om zoveel mogelijk kinderen blij te maken met deze tas? Bij voorbaat dank!

**Save the date, alvast voor in uw agenda:**

## **Algemene informatieavond Vijf Heiligen Parochie**

**Datum:** woensdag 20 mei 2026

**Tijd:** 19:30 uur

**Plaats:** Maria Magdalenakapel Kerkstraat 10 Made  
(ingang groene deur aan de Kloosterstraat)

Op woensdag 20 mei 2026 organiseert onze Vijf Heiligen Parochie een algemene informatieavond in de Maria Magdalenakapel te Made. Een avond waarop wij met u het beleid van de parochie willen delen, wat betreft de ontwikkeling van de Missionaire Parochie, de samenwerking binnen pastorale zone 'de Wijngaard', de staat van onze financiën en de toekomst van onze parochie.

Het parochiebestuur (Ad van Alphen, Pierre Gruca en José Mureau), pastoor Ronald van Bronswijk, pastoor Jochem van Velthoven (moderator van pastorale zone de Wijngaard) en Wim v.d. Bergh (adviseur kerkelijk vastgoed van het Bisdome Breda) zijn op deze avond aanwezig. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen om zo ook met elkaar tot een gedachtewisseling te komen over de algehele gang van zaken binnen de parochie. U bent van harte welkom.



## **Jongerenontmoeting 'Bouw mijn kerk op'**

Zondagmiddag 26 april a.s is er bij de Antoniuskathedraal in Breda van 14.30 – 16.30 uur een meeting voor jongeren met broeder Steven Cauchie. Franciscan. Zie verder : [www.bisdombreda.nl](http://www.bisdombreda.nl)

***Het katholieke geloof is zo prachtig, omdat het een geloof van eeuwen is. Je bent nooit volledig katholiek, maar je bent altijd bezig het te worden.(Anton de Wit, hoofdredacteur Katholiek Nieuwsblad)***

## Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft

Op het moment van verschijnen van deze nieuwsbrief zij we nog in de Paastijd, welke begint op Eerste Paasdag en 40 dagen duurt tot Hemelvaart ( 14 mei 2026) en 50 dagen tot aan Pinksteren ( 24 mei 2026) vandaar ook nog een terugblik op de vieringen in de Goede Week en met Pasen. Palmzondag, Witte Donderdag , Goede Vrijdag en Pasen werden voor het eerst ook weer gevierd in de Maria Magdalenakapel te Made. Hartelijk dank aan Anthony Singers Terheijden, Blasiuskoor, GumarAnto , Herenkoor St. Antonius Abt en de Tempeliers, hun dirigenten , pianisten en organisten die met hun muziek en zang de vieringen in Made, Terheijden en Wagenberg extra elan gaven, met ook nog een race tegen de klok om op Eerste Paasdag als voorganger, zangers en organist vanuit de viering in Made op tijd in de viering te Terheijden te zijn. Fijn is ook dat al deze koren parochie-



breed actief willen zijn. Ook dank aan iedereen die op een of andere manier betrokken was bij de organisatie van al deze vieringen , zoals onze kosters, de mensen van de bloemen, lectoren, etc. Zeker niet te vergeten onze pastoor, de Goede Week en Pasen met

de vele vieringen vragen veel pastorale arbeid, naast de gewone lopende zaken. Fijn is het zeker ook dat veel mensen onze kerken bezochten in de Goede Week en met Pasen.



## Vijgen na Pasen

Vroeger bestond er een lijst, vanuit de Kerk, van wat je wel en niet mocht eten tijdens de Vasten. Van zoete zaken waren gedroogde vijgen zowat de enige zoetigheid die was toegelaten.

Vijgen werden veelal geïmporteerd, en de import verliep niet altijd even gesmeerd, vandaar dat er wel eens een lading vijgen te laat kwam, na **Pasen** dus. Die vijgen na Pasen hadden dus eigenlijk geen nut meer. Vandaar de uitdrukking 'vijgen na Pasen'. De uitdrukking 'mosterd na de maaltijd' betekent eigenlijk hetzelfde. **Bron:** Otheo.be

## Quasimodo

Afgelopen zondag, 12 april, werd de paasweek, ook wel het paasoctaaf, acht dagen vanaf Pasen, afgesloten. Deze zondag heet de tweede zondag van Pasen en wordt ook wel Beloken Pasen genoemd. Beloken is het voltooid deelwoord van het werkwoord beluiken en dat betekent afsluiten. Heel soms wordt voor deze zondag ook de naam Quasimodo gebruikt. Dat is het eerste woord uit de introïtus (openingszang) van de gregoriaanse mis op deze zondag.

Het koor zingt dan: Quasimodo geniti infantes ( Weest als pasgeboren kinderen). De Franse schrijver Victor Hugo geeft in zijn boek 'de klokkenluider van de Notre Dame' de klokkenluider de naam Quasimodo , want deze vondeling werd op de zondag van Beloken Pasen gevonden. Vrij naar: Otheo.be



## In memoriam.

Dinsdag 7 april 2026 namen we in de Gummaruskerk te Wagenberg afscheid van Catharina Maria (To) de Deugd-Damen (91) , 24 jaar weduwe van Adrianus David (Janus) de Deugd. Na de uitvaartviering werd zij begraven op het parochiekerkhof bij de kerk.

Ons medeleven met haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen, verdere familie en vrienden. Moge To rusten in vrede.

Zaterdag 11 april 2026 was er in de Antonius Abtkerk te Terheijden een gebedsdienst bij het hoogaltaar ter nagedachtenis aan Nick Lemmens. Nick (51) overleed plotseling te Harderwijk op 23 december 2025.

De urn met zijn stoffelijke resten werd bijgezet in het graf van zijn vader op de begraafplaats bij de kerk en nu werd Nick in kleine kring herdacht in de kerk van het dorp waarin hij is opgegroeid, een kruisje met zijn naam erop werd op de herdenkingsplaats van de overledenen in de kerk gehangen.



## **Naar katholiek onderwijs in Wagenberg (1)**

**Johan van der Made**

### **Openbare scholen**

Ten tijde van het ontstaan van de parochie (1796) werd er op Wagenberg reeds lang les gegeven. In de 17e en 18e eeuw woonde in het dorp een "meester", die kinderen aan huis les gaf. In 1790 werd op de hoek van de Kerkstraat-Parallelweg de eerste school gebouwd, dat was een Gemeentelijke Openbare School. Evenals in andere plaatsen betrof het hier een dorpsschool met maar één lokaal en slechts één onderwijzer. De meester vanaf 1798 was Pieter van der Horst, die tevens organist in de kerk was. Hij woonde op de boerderij Brouwerijstraat 46. In 1833 kreeg hij assistentie van een jonge kracht: Nicolaas Haagh uit Gilze. Tot kort na de totstandkoming van de Onderwijswet van 1878 heeft dit gebouwtje als school dienst gedaan, de laatste 25 jaar enkel nog als jongensschool. In 1883 werd in de Brouwerijstraat, naast het pad naar de windgraanmolen, een nieuwe jongensschool gebouwd, compleet met een ruime onderwijzerswoning. Dat schoolgebouw staat er nu niet meer, het "*schoolhuis*" ofwel het woonhuis van toenmalige schoolhoofd, echter wel (nu Brouwerijstraat 27).

### **De aanloop naar bijzonder onderwijs**

Het bijzonder onderwijs begon allemaal heel bescheiden met het geven van catechismusles en het houden van een bewaarschool in het huis naast het voetpad naar de pastorie in de Kerkstraat.

Het schooltje werd geleid door een Wagenbergse dame Cornelia Sinjoor, maar iedereen noemde haar "*Keeke de Kweezel*". In die tijd stond in het algemeen een man voor de klas, een "meester" dus. Het lag dus voor de hand dat men die enkele vrouw in een dergelijke functie, bij gebrek aan een beter woord, "meesteres" noemde. Cornelia Sinjoor werd daarom ook wel "*meesteres Kee*" genoemd. Het leek pastoor Oomen een goede zaak om dit schooltje in stand te houden en uit te breiden met een lagere school. De eerste stap die hij zette, was het



In 1856 werd de eerste kerk van Wagenberg uitgebouwd tot een kruiskerk en kwam de pastorie naast de kerk te staan in plaats van erachter. In 1861 kwamen de eerste zusters, die zich vestigden in de Kerkstraat vlak achter de kerk.

pand voor de kerk aan te kopen. Op 16 april 1847 vond de koop plaats voor de som van f 825,-.

### Herbouw van de school

In 1856 kreeg het kerkbestuur de mogelijkheid om een onderwijzeres of "schoolhouderesse" aan te trekken. De aanwezige ruimte in het "schoolhuisje" in het Kerkstraatje, waar de aldaar wonende Cornelia Sinjoor bewaarschool hield, was ontoereikend om er ook nog een meisjesschool onder te brengen.

Besloten werd om dit schoolhuisje te herbouwen zodat het groot genoeg zou worden om beide scholen te kunnen herbergen. Samen met de oude pastorie werd ook dat huis gesloopt. Al het puin en verdere afbraak

brachten bij publieke verkoop nog f 100,- op. Het schooltje vond tijdelijk onderdak bij de weduwe van koster Scheermakers in de Postweg. Het voetpad naar het Kerkstraatje was door het verdwijnen van de pastorie overbodig geworden.

Daarom werd ook die vrijkomende grond voor de nieuwbouw benut. De bouwkosten voor de nieuwe school werden op ruim f 2.100,- geraamd. Bij de aanbesteding op 8 mei 1857 werd het metselwerk voor f 291,- gegund aan de Wagenbergse metselaar Cornelis Vrolijk.

### **Bronnen:**

- Johan van der Made: 125 jaar bijzonder onderwijs Wagenberg, de Vlasselt 33 ( 1968), aangevuld met later aangetroffen gegevens.
- Zr. M. Annette Verbeeten: Geschiedenis van de Congregatie der Penitenten Recollectinen van Etten (1951).
- Gemeentearchief Terheijden

***We raken gewend aan geweld, berusten erin en worden onverschillig. Onverschillig tegenover de dood van duizenden mensen. Onverschillig tegenover de gevolgen van haat en verdeeldheid die conflicten zaaien. Onverschillig voor de economische en sociale gevolgen die de conflicten met zich meebrengen, die we allemaal voelen.***

***Tegenover die onverschilligheid staat de boodschap van Pasen, de kracht van Christus' verrijzenis is geen gewelddadige kracht , maar juist volledig geweldloos. De strijd en pijn in de wereld kunnen alleen overwonnen worden door dit voorbeeld te volgen: niet de wapens opnemen, maar armen openen en elkaar omhelzen. ( Paus Leo XIV in zijn paasboodschap Urbi et Orbi 2026)***



## **Vele handen maken licht werk**

Vele handen maken licht werk, dit gezegde werd weer eens waarheid op dinsdag 31 maart jl. op de Wagenbergse begraafplaats. Piet Knapen had 16 man weten te ronselen om langs het hoofdpad van het kerkhof, het pad dat leidt naar het grote kruis, een heg aan te planten, totaal 140 meter lang. Ook werd het gehele kerkhof aangeharkt.

Aan het eind van de ochtend lag het kerkhof er op zijn paasbest bij. Mooi, dat zoveel mensen in de weer zijn om de begraafplaats een waardige gedenkplaats te laten zijn.



## ***Geen zeepbel***

***De zoveelste zeepbel spat uiteen. De zoveelste droom lijkt bedrog. Maar duurzaam is de droom van een betere wereld. Die stijgt uit boven eigenbelang. Die kleurt al eeuwenlang de daden van hen die deze droom nieuw leven inblazen. (Greet Brokerhof-van der Waa)***



## **Veelkleurig**

De begraafplaats in Terheijden ligt er veelkleurig bij. Tulpen, krokussen, hyacinten laten zich op verschillende plaatsen zien en ook zijn er bloemen gezaaid. Bloembollen en bloemen om troost te bieden op een plaats waar gemis, verdriet en rouw zich laten voelen. Dit alles gedaan door iemand die daar ooit mee begon rond het graf van zijn ouders en die dit later heeft uitgebreid naar de open plekken op de begraafplaats met medeweten van de kerkhofploeg.

***Stilte is de taal van God, al het andere is een slechte vertaling daarvan. Om die taal te kunnen horen, moeten we leren om stil te zijn en te rusten in God. ( Thomas Keating, 1923-2018, Amerikaans trappist en auteur van boeken over spiritualiteit)***

## **Roepingenzondag; ‘Bouw mijn Kerk op’**

Op zondag 26 april 2026 viert de Kerk de Wereldgebedsdag voor Roepingen. In Nederland staat deze dag bekend als 'Roepingenzondag'.

‘Bouw mijn Kerk op’ is het thema van de editie van dit jaar. Daarmee sluit Roepingenzondag 2026 aan bij de 800ste sterfdag van de heilige Franciscus van Assisi. De woorden ‘Bouw mijn Kerk op’ verwijzen naar het visioen van deze heilige.

Tijdens zijn gebed in het vervallen kerkje van San Damiano (1205) hoorde hij bij het kruis een stem die zei:

“Franciscus, ga en herstel mijn huis.” Aanvankelijk dacht Franciscus dat hij het kerkgebouw moest herstellen.

Later begreep hij dat zijn roeping veel verder reikte. Wat wil ik met mijn leven? En wat wil God van mij? Heb jij je deze vragen ook al eens gesteld. Is er in jou een verlangen

om te leven vanuit een sterk geloof in Christus en word je aangetrokken tot een leven in verbondenheid met Jezus en zijn Kerk midden in de wereld van vandaag? Wil je je graag inzetten in jouw parochie? Gaan je gedachten uit naar een leven in een kloostergemeenschap, of denk je aan het priesterschap of diaconaat? Ga gewoon eens langs bij de parochie of neem contact op met het bisdom, e-mail [secretariaat@bisdombreda.nl](mailto:secretariaat@bisdombreda.nl).

***Hoogste, roemrijke God,  
verlicht de duisternis van mijn hart en geef mij het ware geloof,  
de gegronde hoop en de onverdeelde liefde,  
het aanvoelen en de kennis, Heer, om uw heilige en waarachtige  
opdracht te kunnen uitvoeren. Amen. ( Gebed van Franciscus)***



### **Op weg naar Compostella**

Vrijdag 10 april kwamen twee dames in het parochiekantoor te Terheijden om een parochiestempel vragen voor in hun pelgrimspas met bestemming Santiago de Compostella. Daarna ging het richting Breda om via Antwerpen nog heel veel stappen te zetten, richting het Spaanse Santiago de Compostella.

De plaats waar volgens de overlevering de apostel Jacobus begraven ligt.

De schelp als het symbool van de camino.



***Niet de bestemming is het doel, maar de reis zelf.***

## **Afscheid Heino Vergouwen, als dirigent van het Blasiuskoor José Mureau, voorzitter Blasiuskoor.**

Op 2 april jl. nam het Blasiuskoor officieel afscheid van haar dirigent Heino Vergouwen. In mei 2008 nam jij Heino, als kerkmusicus van de Vijf heiligen Parochie ook het Blasiuskoor onder je hoede. Daarnaast was je ook dirigent van het jongerenkoor, herenkoor Antonius Abt, dameskoor Terheijden en het Gummaruskoor.

Natuurlijk doet het pijn als leden de mededeling krijgen dat hun vertrouwde dirigent ermee gaat stoppen. We behouden zo graag wat goed was, vooral als een koor 60 jaar bestaat.

Eigenlijk waren er in 2020 al gesprekken gevoerd met het parochiebestuur dat je wilde stoppen met het Blasiuskoor. Maar door de lobby van Giny v.d. Korput kwamen drie dames uit Wagenberg, - Annie Driesen, Hetty v.d. Korput en Jopie van Oosterhout, tevens lid van koor GumarAnto -, ons koor versterken. Ook Astrid van Kuyck en twee dames van het vroegere Bernarduskoor sloten zich bij ons aan. Zelfs een jong lid sloot aan en die haalde de gemiddelde leeftijd van de koorleden flink omlaag, dat gaf moed en we konden als koor weer vooruit.

We hebben veel van je geleerd Heino, veel mooie nieuwe missen ingestudeerd en Kerst en Pasen waren hoogtijdagen voor het koor met prachtige liederen, die jij vaak zelf bewerkt had zodat het koor deze tweestemmig kon zingen. De verhalen achter het muzikale stuk waren interessant. In de afgelopen Paastijd kregen de koralen veelvuldig hun aandacht met de uitleg waarom het lied op een bepaalde manier moest klinken.

We gingen zelfs pannenkoeken bakken met jou en vergeet het banden plakken niet!<sup>1</sup> Als geen ander weet jij dat elk vogeltje oftewel zangeres zingt zoals het gebekt is. En met jouw muzikale gehoor is niets mis, je hoort echt alles.

Voor jou betekent het stoppen bij ons, de start van een bezinning op jouw verdere muzikale pad. Wij wensen jou daarbij heel veel liefde en geluk. Bij dit afscheid van zoveel mooie jaren horen natuurlijk cadeautjes.

Behalve dirigeren en zingen ben jij al meerdere jaren deelnemer aan de Nijmeegse Vierdaagse. Op Komoot plaats jij prachtige routes die je hebt gelopen. Dan is het na afloop fijn om je met dit geschenk, een handdoek met het logo van de Vijf Heiligen Parochie en het Blasiuskoor, op te warmen en terug te denken aan de mooie tijd met



het Blasiuskoor. De logo's zijn er op geborduurd door Betina Marijnissen. Jij bent een kleurrijk mens Heino, we schenken jou, als Blasiuskoor, deze kleurrijke vogel, de duif symbool van vrede en hoop en een nieuw begin. Dat hij voor jou en je thuis een spiritueel symbool mag zijn. Dank voor alles Heino en het ga je goed.



**Afscheid nemend  
dirigent Heino  
Vergouwen.**

### **Een laatste repetitie in het teken van afscheid**

We namen ook afscheid van Annie Driesen, Hetty v.d. Korput en Jopie van Oosterhout van dameskoor GumarAnto. Hartelijk dank voor jullie inzet en trouwe aanwezigheid. Dank zij jullie kon het Blasiuskoor door en bestaat het nog. Wij wensen jullie alle goeds toe.

---

<sup>1</sup> De leden van Herenkoor St. Antonius Abt, Blasiuskoor en GumarAnto kunnen u uit de doeken doen wat dat bakken en plakken precies inhouden.

Ook José Marijnissen stopt na 22,5 jaar bij het Blasiuskoor, een trouw lid, die we node gaan missen, helaas is de nieuwe repetitieavond voor haar niet te combineren met andere activiteiten. Dank voor jouw grote inzet José. Ons jonge lid Betina stopt ook met het Blasiuskoor, omdat op de nieuwe repetitieavond haar kinderen sporten.

Jammer Betina, maar bedankt voor jouw jeugdige aanwezigheid en we wensen je het allerbeste toe.

### **Wat brengt de toekomst rondom de koren in de Vijf Heiligen Parochie?**

Het parochiebestuur heeft de wens om geen stille vieringen in het weekend te laten plaats vinden binnen de Vijf Heiligen Parochie.

We zijn in de gelukkige omstandigheid, dat de organisten Jos Horbach en John van Opdorp onze vieringen willen blijven begeleiden op het orgel. Het Blasiuskoor gaat verder met Jan Schuurmans als dirigent.

Heino Vergouwen blijft nog wel onze kerkmusicus , die als cantor de vieringen blijft verzorgen. In Wagenberg en Terheijden hebben we GumarAnto , herenkoor Antonius Abt en de Anthony Singers. De cantores van het Blasiuskoor verzorgen ook regelmatig de zang in de vieringen. Ook zullen gastkoren onze vieringen komen opluisteren.

***Door te zingen in een koor ontdek je jouw stem en dat samen met anderen, verandert in een prachtig verhaal.***

***Een bekende uitspraak die vaak wordt aangehaald is, dat zingen helpt om gelukhormonen aan te maken, wat samen zingen een helende werking geeft.***



***Het afscheid van Annie Rasenberg, Jopie van Oosterhout en Hetty v.d. Korput gaat gepaard met een bloemetje, uitgereikt aan deze drie dames door voorzitter José Mureau.***

Alle bovengenoemde koren kunnen versterking gebruiken.  
Beleeft u plezier aan het zingen, meld u dan aan en sluit u aan bij een van de bovengenoemde koren. Op onze website [www.naardekerk.nl](http://www.naardekerk.nl) vindt u meer informatie over onze koren.

Natuurlijk is het altijd mogelijk om eerst een repetitie bij te wonen.

***Na de stilte komt muziek het dichtst bij het zeggen van het onzegbare. (Aldous Huxley, Brits-Amerikaans schrijver en dichter)***

## **Wegwijs binnen onze Vijf Heiligen Parochie**



Op ons parochiesecretariaat en parochiekantoren kunt u terecht voor allerhande informatie, u bent er van harte welkom. Hieronder vindt u de openingstijden, de (e-mail) adressen en telefoonnummers:

### **Parochiesecretariaat Made:**

Voorlopige ingang: H. Maria Magdalenakapel (Groene deur) in Kloosterstraat Made

Telefoon: 0162-682303. E-mail: [info@naardekerk.nl](mailto:info@naardekerk.nl)

Postadres: Kerkstraat 10 4921 BB Made.

Openingstijd: woensdag 9.00 uur- 11.30 uur

### **Parochiekantoor Terheijden: Ida Fievet-Damen**

Markstraat 2 4844 CR Terheijden. Telefoon: 076-5931216.

E-mail: [terheijden@naardekerk.nl](mailto:terheijden@naardekerk.nl)

Openingstijd: vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.

### **Parochiekantoor Wagenberg: Fien van Mook**

Dorpsstraat 56 4845 CG Wagenberg. Telefoon 076-5931236.

E-mail: [wagenberg@naardekerk.nl](mailto:wagenberg@naardekerk.nl)

Openingstijd: dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

## Vieringen in onze Vijf Heiligen Parochie

<b>Zaterdag 18 april 2026 Derde zondag van Pasen</b>
H. Antonius Abtkerk Terheijden 19.00 uur eucharistieviering pastoor Ronald van Bronswijk met GumarAnto en Herenkoor St. Antonius Abt Terheijden o.l.v. J. Terpstra, orgel J. v. Opdorp.
<b>Zondag 19 april 2026 Derde Zondag van Pasen</b>
H. Maria Magdalenakapel Made 9.30 uur eucharistieviering pastoor Ronald van Bronswijk met cantor H. Vergouwen , orgel J. v. Opdorp.
<b>Zaterdag 25 april Vierde Zondag van Pasen</b>
H. Gummaruskerk Wagenberg 19.00 uur eucharistieviering pastoor Ronald van Bronswijk met GumarAnto en Herenkoor St. Antonius Abt Terheijden o.l.v. J. Terpstra, orgel J. v. Opdorp.
<b>Zondag 26 april Vierde Zondag van Pasen</b>
H. Maria Magdalenakapel Made 9.30 uur eucharistieviering pastoor Ronald van Bronswijk met Blasiuskoor o.l.v. H. Vergouwen, orgel J. Horbach.

***Het hart van God wordt verscheurd door oorlogen, geweld, onrecht en leugens. Zijn hart is niet bij de goddelozen, de tirannen, de hoogmoedigen , maar bij de nederigen en de bescheidenen.  
( Paus Leo XIV tijdens zijn bezoek aan Algerije)***

### **Vieren door de week in de H. Maria Magdalenakapel Made**

Met ingang van de maand mei, te beginnen op woensdag 6 mei a.s. zal er elke woensdag om 10.30 uur een eucharistieviering zijn in de H. Maria Magdalenakapel te Made.

***Nieuwsbrief VHP 200 verschijnt op vrijdag 1 mei 2026.  
Kopij voor deze nieuwsbrief kan ingestuurd worden tot en met woensdag 29 april 2026.***